

## Tachtigjarige oorlog

In 1568 begon de tachtig-jarige oorlog tegen de Spanjaarden. Het begon met de beeldenstorm in 1566: veel kerken werden vernield.

De Spanjaarden stelden de bloedraad, een rechtbank, in om de daders te veroordelen. Veel mensen werden ter dood veroordeeld.

Veel mensen uit België vluchtten naar Nederland! Dit bracht veel kennis en geld naar ons land!

De edelen: Willem van Oranje; Egmont; Hoorne en Brederode vroegen de Spaanse regentes Margaretha van Parma om de straffen minder te maken. → gueux (bedelaars) → geuzen. Egmont en Hoorne werden onthoofd en de straffen bleven erg.

Veel mensen vluchtten de zee op of het bos in om te vechten tegen de Spanjaarden → watergeuzen en bosgeuzen.



## 1572

De watergeuzen kregen kaperbrieven van Willem van Oranje. Ze gingen vanuit Engeland Spaanse schepen plunderen.

De Engelse koningin stuurde ze weg, omdat ze anders oorlog met Spanje zou krijgen.

De Watergeuzen wilden naar Duitsland, maar werden door storm teruggedreven tot voor Brielle.

Den Briel werd ingenomen en versterkt. Aanvallende Spanjaarden werden afgeslagen. 1 april 1572!!!!



Coppelstock

## Wegjagen Spanjaarden

Na Brielle werden ook Vlissingen en Veere ingenomen door de Geuzen. Hierna sloten zich steeds meer steden bij Willem van Oranje aan. Alva, de legerleider van de Spanjaarden, viel met een groot leger die steden aan.

Het lukte hem enkele steden te heroveren, maar werd tenslotte teruggedreven tot onder de rivieren.

## 12-jarig bestand

In 1609 werd een wapenstilstand met Spanje gesloten. In die tijd werd de handel nog meer uitgebreid. Ook de oorlogsvloot werd groter.



Er werd ook veel handel met **Spanje (!!!)** gevoerd. Het bestand duurde tot 1621, toen werd de oorlog weer hervat tot 1648.

handel

### Na het bestand

Hierna werden nog meer stukken land veroverd op de Spanjaarden.

Vooraf na de verovering van **de zilvervloot** door Piet Heijn was er genoeg geld voor een groot leger en een vloot.

Aan boord van de oorlogsschepen kwamen nu ook soldaten: 'jongens van Jan de Wit' of de 'Jantjes'. Jan de Wit had dit bedacht.

Beroemde admiralaal uit Brielle zijn: Witte de With en Maarten Harpertsz. Tromp.

### Michiel Adriaenszoon de Ruyter

Geb. 1607 in Vlissingen, gesneuveld bij Syracuse in 1676.

Michiel werkte als kind in een touwslagerij. Toen hij elf was mocht hij 'eindelijk' mee met een schip.

Hij heeft op koopvaarders en walvisvaarders gevaren, voor hij op een oorlogsschip kwam.

Als admiraal heeft hij veel zeeslagen gevoerd. Het beroemdste was zijn tocht naar

**Chatham**, waar hij Engelse schepen veroverde en hun voorraden inpikte of verbrandde.

Een bekend verhaal was zijn strijd tegen de Duinkerker kapers.



### Vrede van Munster

In 1648 werd de vrede van Münster getekend. Na 80 jaar was er eindelijk vrede.